

ST. ANTONIUS ABT GILDE OVERASSELT HEROPGERICHT

De oudste bron over het Gilde van Overasselt gaat terug tot 1661. Jammer genoeg viel het gilde rond 1970 stil, maar is nooit opgeheven. Op initiatief van Jo van Lieshout uit Nederasselt, lid van de Werkgroep Archeologie van het Erfgoedplatform, zijn de mogelijkheden voor een heroprlichting onderzocht. Dat heeft geleid tot de notariële heroprlichting in 2018 en de kerkelijke inzegening op 20 januari 2019.

Jo van Lieshout en Harrie Joosten begonnen hun historisch onderzoek naar het gilde in 2014. De gildeboeken en het belangrijkste gildezilver bleken bewaard te zijn door de Antonius Abt Parochie van Overasselt. De gemeente Heumen had ook een aantal koningsschilden. Enkele schildjes zijn door de gemeente in bruikleen gegeven aan het Valkhofmuseum in Nijmegen. Het vaandel is verloren gegaan. Het gilde was ooit ook eigenaar van een aantal percelen grond.

Onderzoek wees uit dat deze percelen nieuwe eigenaren hebben gekregen. Van de erfenis van het oude gilde is dus weinig overgebleven. Met deze beperkte middelen, maar met grote gedrevenheid, ging Jo van Lieshout werken aan de heroprlichting.



Tot op heden telt het gilde bijna 30 leden, mannen en vrouwen. Er is een bestuur, uniformen en een nieuw vaandel. Met veel enthousiasme zijn de gildebroeders en zusters aan het werk gegaan met als hoogtepunt de kerkelijke inzegening op zondag 20 januari 2019, de eerste zondag na de naamdag van St. Antonius Abt.



Copyright: Wilbert Kruijzen Fotografie 2019

De kerkdienst was een plechtig en feestelijk gebeuren dat werd opgeluisterd door het St. Georgius gilde van Heumen, het gilde Salvator Mundi van Nederasselt en het St. Damianus gilde van Niftrik. Onder tromgeroffel werd het vernieuwde gilde binnengehaald. Het Cecilia koor verzorgde de zang. Pastor Aloys van Velthoven verklaarde het gilde officieel opgericht nadat de leden allemaal de gilde gelofte hadden afgelegd en het vaandel was gezegend. De overdracht van het gildezilver was onderdeel van de plechtigheden.



Copyright: Wilbert Kruijzen Fotografie 2019



De band tussen de kerk en het gilde werd na afloop van de kerkdienst bevestigd door het volgens traditie overvendelen van pastor Aloys door de vaandeldrager Paul Gerrits. De vendeliers van Heumen demonstreerden hun kunnen op het kerkplein. Daarna trok het gezelschap naar café de Zon voor de verdere feestelijkheden. Na de koffie en broodjes begon het bier langzaam te stromen.



Namens het Erfgoedplatform feliciteerde voorzitter Harrie Joosten het gilde en bood, geheel volgens de traditie, een vaatje bier aan voor de gildebroeders en zusters.



Copyright: Wilbert Kruijzen Fotografie 2019

Het tweede cadeautje voor het feestende gilde bestond uit een zangoptreden door dorpsdichter Marjolein Pieks met de volgende tekst:



Copyright: Wilbert Kruijzen Fotografie 2019

Schutterskind

Vader geef me een wapen voor de strijd om de lieve vree
Vader geef me een vaandel want ik ga met de schutters mee
Vader geef me het zilver, ik zal keizer zijn echt waar
Vader geef me je zegen, ik maak een nieuwe wereld klaar

Nu de zeeën hoger worden en de lucht steeds warmer wordt
is het tijd om me aan te sluiten met nieuwe taken op mijn bord
Nu de wereldleiders krijsen en de mens alleen komt te staan
is het tijd om de weg te wijzen, dat hebben schutters altijd gedaan

Moeder ik zie mijn vrienden koud van hart voor mens en dier
Moeder geef me een vaandel want mijn roeping is vendelier
Moeder ik zie de burens, ze zijn zo eenzaam en koud
Moeder geef me je zegen, het gilde hoopt en zaait en bouwt

Nu de zeeën hoger worden en de lucht steeds warmer wordt
is het tijd om me aan te sluiten met nieuwe taken op mijn bord
Nu de wereldleiders krijsen en de mens alleen komt te staan
is het tijd om de weg te wijzen, dat hebben schutters altijd gedaan

Moeder in Overasselt maakt het Gilde een groot verschil
Vader er blinken schilden omdat een schutter zorgen wil
Moeder de mensen weten, ik zal keizer zijn echt waar
Vader geef me je zegen bij Sint Anthonius kluizenaar

Marjolein Pieks
Dorpsdichter Gemeente Heumen
20 januari 2019

Het optreden van de dorpsdichter werd met applaus ontvangen.

We wensen het St. Antonius Abt gilde Overasselt een glorieuze toekomst!